

René van der Heijden

2007†

“Wanneer ik deze wereld ga verlaten, weet ik nauwelijks wat mij het meest zal spijten: de mensen die ik nooit heb ontmoet, of de plaatsen die ik nooit heb gezien. Als het om de wereld van het boek gaat kan ik mijn hoofd tamelijk tevreden neerleggen: ik heb mijn portie gelezen.”

W.N.P. Barbellion, 10 maart 1917.



Een van de aardige dingen van een bijeenkomst van $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ gebruikers is dat je “elkaar weer eens ziet”; er is een vaste kern die altijd komt. In de ruim tien jaar dat ik NTG bijeenkomsten bezoek was René van der Heijden voor mij zo’n ankerpunt geworden. Als hij er was, dan waren we compleet en konden we beginnen.

Op vrijdag 6 april 2007 is René van der Heijden overleden. Als bestuur wisten we al wat eerder dat was vastgesteld dat hij ongeneeslijk ziek was. Het kwam evengoed als een schok.

René: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ op de Atari, schaken en altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen rond $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ waarvoor hij, zoals hij me vaak vertelde, helaas niet altijd tijd had. Nu een bekend gezicht is weggefallen, zal de volgende bijeenkomst toch wat anders zijn. Hij was er altijd, en wij zullen hem missen.

We wensen zijn vrouw Tia en haar omgeving veel sterkte.

Hans Hagen